

## Het regent en ik heb geen paraplu bij me

Over een hoop onderwerpen heb ik een ( vaak ongenueanceerde) mening. Ik praat over vrijwel alles mee.

Ik voel me een nihilist en daarom ben ik misschien een kwakzalver. Nihilisme betekent volgens het woordenboek:**1** het verwerpen van alle stellige overtuiging of van alle binding op esthetisch, filosofisch of sociaal gebied;**2** [med.] ongeloof in enige therapie;**3** psychopathische waan dat een deel van het lichaam of enig ander deel van de werkelijkheid niet meer bestaat.

Ik doe een opleiding, ik eet, ik woon, ik 'leef', ik heb een vriend en ook nog vrienden. Maar, ik kan me voor niks interesseren, ik kan me op niets concentreren. Zo kan ik bijvoorbeeld niet eens verslaafd raken aan een computerspel. Gewoon omdat ik geen heil zie in het streven naar een doel dat al bekend is, sterker nog, dat verzonnen is door anderen. Er zijn ook zoveel mensen die het beter kunnen en die gemotiveerder zijn. Als je zelf ergens niet vol van bent kun je er ook niet van overlopen.

Ik kijk uit het raam van de trein. Het regent, het is enorm grauw. Ik zie een begraafplaats. Het is prachtig. Weemoed. Station Zuid WTC, wat doe ik hier? De schijn ophouden een doel te hebben?

De eerste associaties met het woord lelijk zijn vaak negatief. Omdat lelijk niet mooi is lijkt het niet ok. Kunst hoeft niet mooi te zijn, maar het moet wel gemaakt worden. Wat ik lelijk vindt is lamtheid, gebrek aan doorzettingsvermogen, zwakte.

Dit weer wordt ook wel lelijk genoemd. Het stormt, het raam lekt en het badkamerraampje klappert er bijna uit. Het is prachtig, ik hou van lelijke schilderijen, niet van slechte. Ik gebruik het woord lelijk als het niet mooi is, wat is dan mooi?

Het woord mooi heeft volgens het woordenboek de volgende betekenissen: **1** aangenaam om naar te kijken of te luisteren => *fraai, het oog wil ook wat, schoon*; <=> *lelijk* ;**2** uitstekend ;**3** grappig ;**4** gunstig ;**5** flink, behoorlijk.

Volgens het woordenboek betekent lelijk:

**1** onaangenaam om te zien of te horen => *onaantrekkelijk, onesthetisch, onooglijk*; <=> *mooi*;**2** ongunstig; **3** kwaad, boos; **4** gemeen, onbehoorlijk; **5** flink

Opmerkelijk, het woordenboek zegt dat de woorden tegenovergesteld zijn aan elkaar, maar in de laatste betekenis betekenen de woorden beide flink.

Zaak om te weten wat flink volgens het woordenboek betekent.**1** fors, stevig van lichaamsbouw;**2** groot van afmeting of hoeveelheid;**3** sterk van karakter => *ferm, vinnig*; <=> *slap*; **4** in hoge mate datgene zijnd wat genoemd wordt => *aardig, behoorlijk, duchtig, goed, lelijk, mooi, ouderwets, sterk, stevig, terdege*

Dus of je nu mooi of lelijk bent, je bent in hoge mate datgene wat genoemd wordt?

Geluk kan mooi en lelijk zijn want het is flink.

Gelukkig kan je jezelf maken. Als je vrolijk doet ben je ook vrolijk, dat kan ik nu niet uitstaan!

Je loopt door de regen maar hebt geen paraplu bij je.  
Je jas is niet waterdicht anders zou er geen parapluvraagstuk zijn.

Wat is in dit geval lelijk?

- A. Je wilde niet nat worden en dat word je nu wel, vreselijk. Je baalt dat je geen paraplu bij je hebt en raakt geïrriteerd. Het huilen staat je naderbij dan het lachen.
- B. Je geeft je over aan de regen en geniet.
- C. Je gaat schuilen, je waagt je er niet eens aan, dan maar later, waar je ook naar op weg was. Het vreet, je zwakte maar het zet je toch niet aan tot verder gaan.
- D. Geen van de genoemde antwoorden.
- E. Antwoord c is mooi.

Ik wil me nergens mee inlaten dus heb ik vooroordelen. Sommige mensen vinden vooroordelen lelijk, maar vaak zijn ze leuk, ze maken zichtbaar wat grenzen zijn.

Lelijk is een waardeoordeel.

Ik kan werk goed vinden, onafhankelijk van haar lelijkheid. Maar zelfs dat fundamentele 'goed' of niet 'goed' lijkt een waardeoordeel te zijn, niet iedereen is het namelijk unaniem eens over wat kwaliteit is.

Om iets te beoordelen en om kwaliteit aan iets toe te schrijven kun je geen nihilist zijn, want kwaliteit is de mate waarin het geschikt is voor het desbetreffende doel, zo zegt het woordenboek.

Als kwaliteit de goede eigenschap is van een verondersteld fenomeen, dan is er sprake van een overtuiging op esthetisch, sociaal of filosofisch vlak, en kan er dus van nihilisme geen sprake zijn.

Ik ben geen nihilist, niet alleen omdat een echte nihilist zou ontkennen een nihilist te zijn, maar omdat ik stiekem overtuigingen blijk te hebben.

Ik geloof nergens in maar kan mijn flinke gevoelens niet ontkennen, of ze nu mooi of lelijk zijn.